



Agatha Courant

Jaargang 5 - nummer 12

maart 2024

Beste dorpsgenoten,

'Het Kamp', waar we in de vorige editie over schreven, roept herinnering op aan de oorlogsjaren. Jo Jongepier vertelt er over en haar verhaal doet ons weer eens beseffen hoe goed we het hier nu hebben.

Van de dorpsraad

De wetenswaardigheden vanuit de dorpsraad werden vroeger beschreven onder het "kopje" Kombuispraat. Een term die ingevoerd werd door de eerste voorzitter Huub Willems, die connecties had met de marine. Dit artikel wordt nu gepubliceerd in de Agathacourant, een onderdeel van de activiteiten van de dorpsraad.

De afgelopen periode (november tot maart) was voor ons een heftige. De dorpsraadvergadering in november kenmerkte zich door de emoties die gepaard gingen met de plannen van de gemeente om **Domburg autoluw** te maken. Het gevolg was dat Aagtekerke meer en meer last zou krijgen van de toenemende drukte door het verkeer. Bovendien zou de ingang van de Roompot gepland worden aan de Krommeweg en de toegang hiertoe zou dan ook via diezelfde weg verlopen. We stonden met z'n allen op de achterste benen toen we ten volle beseften wat de impact van deze beslissing voor ons dorp zou zijn. We kwamen in actie, lichtten de pers in en planden een inspraak tijdens de vergadering van de Commissie RO. Ik mocht daarbij het spits afbijten en na mij kwamen nog diverse insprekers die hun mening gaven over voornoemde plannen. Kortom: eenheid maakt macht en we kregen de politiek zover dat ze terug naar de "teken tafel" werd gestuurd met de uitdrukkelijke wens om tijdig te participeren met toekomstige plannen inzake de infrastructuur van onze omgeving. We hebben ons alvast opgegeven als deelnemer van een te vormen werkgroep. Hierdoor hebben we de kans in een vroeg stadium onze mening naar voren te brengen. Als u ook wil meepraten over veranderingen m.b.t. verkeer kunt u zich opgeven via verkeer@veere.nl. We hopen van ganser harte dat we in het vervolg weer niet ineens getroffen worden door vergaande plannen betreffende het verkeer.

Ook werden er stappen gezet in het kiezen van een "kunstobject" voor Aagtekerke. De inwoners konden hun stem uitbrengen op een van de twee objecten die overgebleven waren uit de voorronde. Hiervan werd ruimschoots gebruik gemaakt en meer dan 200 mensen hebben hun stem uitgebracht. De voorkeur ging uit naar verlichting in de vorm van "aren". Deze zal bij het nieuwe Amicitia gerealiseerd worden. Al met al fijn dat bij dit project de inspraak van de bewoners prima geregeld was.

Bij de keuze van de **speeltoestellen** voor het "bosje" bij het Bergwegje en het speelterrein aan het Kalfhoeksepad werden knopen doorgelicht. De inwoners zijn tijdig op de hoogte gesteld en konden hun zienswijze bij de gemeente kenbaar maken. Inmiddels is de procedure afgerond en zullen de toestellen wellicht dit jaar geplaatst worden.

Amicitia kan zich inmiddels verheugen in veel belangstelling. We zijn daar blij mee en zien de meerwaarde van een goed dorps huis. Het is een centraal punt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuwe plannen kunnen worden gesmeed en gerealiseerd. De inzet van vrijwilligers is hartverwarmend. En ook hier kunt, als u belangstelling hebt en het leuk vindt, participeren in de groep vrijwilligers.

De invulling van de opgevallende ruimtes van de oude gymzaal en de speeltuin aan de Bouwluststraat. Hiervoor wil de gemeente graag input van de bewoners. Waar gaat de meeste belangstelling naar uit. Er wordt gedacht aan realisering van **levensloopbestendige woningen** en

starterswoningen, die betaalbaar zijn voor jongeren. De belangstelling werd gepeild tijdens inloopavonden op 23 en 30 januari. Dit is inmiddels verleden tijd en ik was teleurgesteld over de belangstelling bij jongeren. De vraag is: hoe bereik je iedereen tijdig over deze plannen. Immers we proberen met z'n allen de woningbehoefte enigszins te ledigen. Ik wil u attenderen regelmatig de website van de dorpsraad te bezoeken en/of de website van de gemeente Veere. Natuurlijk is het ook fijn dat de openbare vergaderingen nog meer bezocht zouden worden. U kunt uw stem dan laten horen en op tijd geïnformeerd worden over activiteiten.

Graag wil ik u attenderen op de eerstvolgende **openbare vergadering van de dorpsraad op 20 maart** in Amicitia. Aanvang 19.30 uur.

Hans Nonnekes

Nieuwbouw Versluijsschool

De huidige Versluijsschool is inmiddels al weer ruim 45 jaar oud. Enkele jaren geleden heeft de gemeente Veere onderzoek gedaan naar de staat van alle schoolgebouwen. Daaruit bleek dat het renoveren van het gebouw naar de huidige eisen zoveel zou gaan kosten, dat nieuwbouw beter zou zijn.

Om te komen tot het realiseren van deze nieuwbouw is een stuurgroep vanuit het bestuur, de directie en de ouders samengesteld. De school heeft besloten om eigen bouwheer te zijn. Dat betekent dat het bouwproces in eigen beheer gehouden wordt. Daarnaast wordt er uiteraard goed samengewerkt met de betrokken ambtenaren. Dit proces verloopt erg constructief.

Met behulp van een expert van de PO raad (de sectororganisatie van de basisscholen) heeft het team nagedacht over het programma van eisen. Op basis van dit programma van eisen hebben drie architectenbureaus een ontwerp gemaakt en net voor de zomervakantie gepresenteerd. Uit deze drie plannen is Architectenbureau Born uit Sommelsdijk gekozen. Zij hebben een effectief gebouw getekend, met een knipoog naar het eerste schoolgebouw, maar ook passend binnen de omgeving. In het gebouw zijn namelijk de kenmerkende Aagtekerkse huisjes te herkennen. Het schetsontwerp is inmiddels ook gepresenteerd aan de omwonenden.

Op het land voor Camping Schoolzicht worden halverwege 2024 units geplaatst. Het is de bedoeling dat het huidige schoolgebouw begin 2025 gesloopt gaat worden en het streven is om het nieuwe schoolgebouw voor de zomervakantie van 2026 op te leveren.

Mochten er vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag. U kunt ze mailen naar p.kieviet@versluijsschool.nl.

Peter Kieviet



Reacties op de vorige editie

We zitten op de bank in de woonkamer van Jo Jongepier, aan de Prelaatweg. Jo heeft ons uitgenodigd naar aanleiding van het stukje over 'Het Kamp', dat in de vorige editie van de courant stond. Of wij wisten dat er vroeger tegenover haar huis ook barakken hadden gestaan? Dat wisten wij niet en daar horen we graag meer over. Begeleid door haar twee kwetterende zebra-vinkjes, vertelt Jo over vroeger.

Jo tekent het uit: aan de overkant van de weg, recht tegenover haar huis, naast een gebouw dat vroeger van Jewannes Dekker was, stonden twee bunkers achter elkaar, daarnaast houten barakken en daarachter een soort loods, waar paarden in stonden. De barakken zijn door de Duitsers neergezet en Jo herinnert zich dat er Duitse soldaten in woonden. Erg jonge jongens, van een jaar of 17, die werden *gedrilld*. Ook de paarden, die er stonden, werden getraind. Jo denkt dat dit alles zo rond 1943/1944 moet zijn geweest.

"Het maakte ons kinderen niks uit of die Duitsers daar waren of niet, we hadden er geen last van. Een van de soldaten trok de aandacht van mijn broertje Floor, maar moeder verbood het ons om er naar toe te gaan. In gebrekkig Nederlands vertelde de soldaat dat hij ook zo'n broertje had." Het gezin had dan wel geen last van de soldaten, de Duitsers zaten wel overal ingekwartierd. Jo wijst om zich heen: "In vaders werkplek zaten ze, in dat huis verderop, op 't hof Nieuw-Erve en in de school. Meester Bouwman en de Minderhouds *bin ni 't durp hemoete*, hun huizen uit, voor de Duitsers." Wij vertellen dat er bij onze opa en oma ook Duitsers in *'t waegenuus* bivakkeerden.

Iedere dag zag kleine Jo de soldaten met hun blikjes naar de overkant van de Zuidweg marcheren (toen nog Kruisweg geheten), naar de barakken van 'Het Kamp', waar de gaarkeuken was. En tijdens het marcheren zongen ze. "En ze konden zingen hoor, die jongens, en wij er achteraan en meezingen." De zebra-vinkjes in de hoek van Jo's woonkamer kunnen er trouwens ook wat van.

Terloops heeft Jo het over kanonnen aan de Kruisweg. Kanonnen? "Oh ja, er stonden daar kanonnen. Ze hebben ze volgens mij nooit gebruikt, alleen een keer met een oefening." Wij kijken uit het raam en proberen ons een voorstelling te maken van barakken, marcherende Duitsers en kanonnen.

Weet Jo misschien wanneer en waarom die barakken van 'Het Kamp' gebouwd zijn. Ze denkt dat die barakken nog voor de *Ollandse soldaoten* zijn neergezet. Kees Joosse bevestigd dat. Hij mailt ons dat de *b'rakken*, zoals men ze noemde, in 1939 zijn gebouwd, voor de mobilisatie. Jo: "Er zaten toen ook Nederlanders in de school en die kwamen 's avonds wel eens op de koffie. Die zaten daar maar en verveelden zich groen." Wat er met de barakken tegenover haar huis gebeurd is, weet ze niet. "Het waren houten barakken, misschien zijn ze afgebroken of weggespoeld door het water. Nadat het water weg was heeft Ko van IJzeren nog varkens gehouden in de bunkers. Later hebben ze de bunkers opgeblazen."

Een gesprek over de Tweede Wereldoorlog kan niet gevoerd worden zonder 'het water' ter sprake te brengen. De inundatie van Walcheren in oktober 1944 heeft veel leed en ellende veroorzaakt. Ook voor Jo en haar familie. Hierover vertelt zij in de volgende editie.

Leoniek en Barbara

Er zijn nog meer reacties binnen gekomen op het stukje over 'Het Kamp'. Zoals al genoemd, heeft Kees Joosse ons gemaald: "In 1950 kwamen er volgens mij tijdelijk Molukkers in. Tijdens de Hongaarse opstand kwamen er in 1956 vluchtelingen in, later in 1972, kwam er nog een groep terug voor een reünie. In 1959 is er nog een poos kleuterschool in gehouden. Je zou het nog aan juf Krina kunnen vragen (mevr. K. Bierens-de Visser).

In de jaren '60 deed het ook nog dienst als jeugdherberg. In de jaren 50 en 60 was de fam. Böttcher er kampbeheerder en laatste jaren was dat de fam. Van Wil. Böttcher woonde na zijn pensionering met zijn vrouw aan de Burg. Bosselaarstraat 9 tegenover pension Kodde. Rond 1977 is het kampcomplex gesloopt door Gebr. de Witte uit Westkapelle, die op het terrein 3 woningen in oude stijl hebben gebouwd, waar nu onder andere de families Jongens en Mast wonen.

Wat wij eerder van Jo Jongepier hebben gehoord, dat er meer barakken in Aagtekerke stonden, wordt ook door Gertjan de Visser vermeld: "De Duitsers hadden ook barakken staan op de plek waar nu camping Nieuwerwe is. En op de plek waar nu de kosterwoning van de Gergem staat stonden ook barakken. De bijgevoegde foto is gemaakt vanuit het standvenster van de schuur van Nieuwerwe en komt uit het boek '70 herinneringen Walcheren 40-45'. In het boek 'Mariakerke in de oorlogsjaren' van P. Davidse en in het boek 'Walcheren een fotografisch document' van Hans Sakkers staan ook nog foto's van het kamp.

Johan Minderhoud heeft ons foto's gemaald uit dat laatste boek. Deze zullen we in de volgende editie plaatsen samen met foto's van 'Het Kamp' van Marijke Birza.



Jan, 9 jarige jongen: "Ik vond het allemaal wel spannend. Er werden overal barakken gebouwd voor oorlogsspel. Ze werden gebouwd door de TODT. Dat was een organisatie van de Duitse regering voor Bewapening en Munitie. De Duitse soldaten schilderden een jaartal op het dak, zodat het leek of het een boerenschuur was. Of ze schilderden ramen en luiken op de bunkers en barakken. Net als op de bunkers bij het Duitse kamp in ons dorp. Die versiering (camouflage) werd gedaan om de Geallieerde vliegtuigen voor de gek te houden."

Gertjan heeft ook nog een luchtfoto van de berg bij camping Westhove (RAF 1946): "Het lijkt me dat hij vlak na de oorlog en het water nog niet helemaal verdwenen was, omdat hij nog duidelijk zichtbaar is op de foto."



Iedereen hartelijk dank voor de reacties!



Oproepjes

Wie weet meer over deze foto?

Bovenstaande foto komt uit een nalatenschap van Marinus Maljaars en stond zeer waarschijnlijk in een tijdschrift dat vroeger verschenen is. Marinus is opgegroeid aan de Schamsweg en heeft later aan de Burg. Bosselaarstraat gewoond. Wie weet waar deze foto is genomen? Het zou Domburg kunnen zijn. Staan er familieleden van Marinus op de foto? De tweeling links op de foto zou bijvoorbeeld familie kunnen zijn, aangezien binnen de familie Maljaars tweelingen voorkomen.

Huib Simonse

Basketbal

SVA is op zoek naar mensen die graag willen basketballen. De voorkeur gaat uit naar donderdagavond, maar maandagavond is ook een optie. Geïnteresseerden (16 jaar of ouder) kunnen mailen naar svaagtekerke@gmail.com.

Vrijwilligers

Zin om af en toe mee te helpen in Amicitia? Mail naar vrouwenagatha@gmail.com.

Wat is er zoal te doen op Aegte?

Toneelavond

Na lange tijd afwezig te zijn geweest, is er vrijdag 15 maart weer een toneelavond in Amicitia, georganiseerd door de Vereniging van Evenementen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het toneelstuk start om 19.30 uur.

Verkoping

23 maart organiseert de Vrouwenvereniging een verkoping bij de Ger. Gemeentekerk, aan de Prelaatweg. Er is van alles te koop en te doen: koffie/thee/fris, gebak/broodjes/wafels, slaatjes/soep, friet, groente, spelletjes/grabbelton voor kinderen, boeken, Playmobil, tweedehands spullen, kaarten, cadeautjes, levensmiddelen, enz. De verkoping is van 10.00 tot 13.30 uur en de opbrengst gaat naar de Jeugdbond van de gemeenten, voor de actie 'Bijbel binnen bereik'.

Koningsdag

Ook dit jaar organiseert de Oranjevereniging kinderspelen en zeskamp op het Dorpsplein op 27 april. Het programma wordt nog bekend gemaakt.

Vrijdagmiddagborrel

Zin om na het werk gezellig de week af te sluiten? Noteer alvast in je agenda dat dat kan tijdens de maandelijkse vrijdagmiddagborrel in Amicitia. Ook als je niet werkt (op vrijdag) ben je van harte welkom van 16.30-19.30 uur, op: 8 maart - 12 april - 17 mei - 7 juni

Brommers kieke

Op zaterdag 15 juni kun je oude tractoren, auto's én brommers bekijken op de wei van fam. Francke aan de Pekelingseweg. Toegang is gratis, van 11.00 tot 17.00 uur.

Rommelmarkt

De jaarlijkse rommelmarkt van de ZWO op het Dorpsplein wordt gehouden op 8 juni. Heb je al spullen voor de rommelmarkt? Deze kun je iedere laatste zaterdag van de maand, tussen 11.00 en 12.00 uur, afgeven bij de schuur aan de Schoolstraat. I.v.m. Koningsdag, is 20 april de laatste inleverzaterdag.

Inloopmiddag

Iedere woensdagmiddag is Amicitia open voor een iedereen die wat wil komen drinken, een biljartje wil leggen of gewoon een praatje wil maken. Je bent van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur.

Dammen

Er wordt iedere maandagavond gedamd in Amicitia, vanaf 19.30 uur. Een keer kijken of meedoen? Geen probleem! Meld je op voorhand aan bij Jo Blaas via mail: jblaas@zeelandnet.nl.

Soos

Koersbal, kaarten, sjoelen, biljarten het kan allemaal bij de soos in Amicitia. Op dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Loop gerust eens binnen!

Sporten

Zowel in als buiten de gymzaal organiseert S.V.A. verschillende sporten. Kijk voor het sportaanbod op www.sportverenigingaaagtekeke.com.